

**Stichting Behoud Franse Klooster**

[www.stichtingbehoudfranseklooster.nl](http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl)

[info@stichtingbehoudfranseklooster.nl](mailto:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl)



### Gedicht op wand Franse Klooster

In het kader van de tijdelijke parkinrichting en de Cultuurweek Sittard heeft men een gedicht op de wand van het Franse Klooster geschilderd als herinnering aan het verleden en inspiratie naar de toekomst. Het gedicht is geschreven door Felix Stelten en luidt als volgt:

*pillen voor de onstuimige roes*

*doelmatig met stevige konten*

*omarmt onderzoeksmis geschreven*

*in eigen catechismus*

*plek met ziek angst pijn lach*

*troost weglopende bezoekers kennis*

*machines verdriet humor tranen*

*snijden branden vergiftigen blijdschap*

*nu locus uit liefdelust geboren*

*opgroeïend tot volmaakt*

*zoals wij*

*leven ouder worden sterven*

*deze tuin*

*vreugdevolle uitnodiging tot spel*

*een goddelijke voorzienigheid*

*(Felix Stelten)*

pillen voor de onstuimige roes  
doelmatig met stevige konten  
omarmt onderzoeksmis geschreven  
in eigen catechismus  
plek met ziek angst pijn lach  
troost weglopende bezoekers kennis  
machines verdriet humor tranen  
snijden branden vergiftigen blijdschap  
nu locus uit liefdelust geboren  
opgroeïend tot volmaakt  
zoals wij  
leven ouder worden sterven  
deze tuin  
vreugdevolle uitnodiging tot spel  
een goddelijke voorzienigheid