

Gedicht in 'geheimtaal'?

SITTARD

Een van de meest opvallende en spraakmakende plekken op het evenemententerrein bij het vroegere Sittardse ziekenhuis is het gedicht op een van de muren van het Franse Klooster. Dat deel van het ziekenhuis staat nog overeind, wachtend op een passende bestemming. Vaak staan er mensen hoofdschuddend te kijken. Ze begrijpen niet veel van de inhoud van het gedicht, afkomstig van de Sittardse dichter Felix Stelten. De woorden 'goddelijke voorzienigheid' zegt de meesten echter nog wel iets. Het herinnert ze aan de naam van het hospitaal, toen het nog gerund werd door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Poëet Stelten heeft het de lezende bezoekers óók niet makkelijk gemaakt door geen enkel leesteken te gebruiken. Wie nog

eens op z'n gemak de inhoud wil ontrafelen, hierbij de tekst:

'pillen voor de onstuimige roes
doelmatig met stevige kon-
ten
omarmt onderzoeks-
geschreven
in eigen catechismus
plek met ziek angst pijn lach
troost weglopende bezoek-
kers kennis
machines verdriet humor
tranen
snijden branden vergiftigen
blijdschap
nu locus uit liefdelust gebo-
ren
opgroeïend tot volmaakt
zoals wij
vreugdevolle uitnodiging tot
spel
een goddelijke voorzienig-
heid'



De leden van het Architectuurlab zetten het gedicht op de muur.

Foto: Cultuurkweek